



De warme zomeravonden hebben plaats gemaakt voor lange donkere nachten. Griezels, heksen, spoken en onbekenden maken zich al vurig klaar om de KLJ, KVLV en LG van Lovendegem een bezoekje te brengen!

Zijn jullie dapper genoeg voor hun wilde plannen?? Kom dit dan bewijzen op onze plezante, spannende, griezelige, maar ook gezellige avondwandeling. In en rond het duistere Kanaal Gent - Brugge zal de nacht tot leven komen. Het gegil, gekreun en getier uit de donkere nevels zal heel wat vingers laten beven en harten angstig sneller laten slaan. Raap al je moed bijeen en kom maar af!



Waar en wanneer

Zaterdag 19 oktober 2019 tussen 19.00 u en 21.00 u

Start op de hoeve van Albert Pauwels – Boterdaele, Vellare 59 te Lovendegem

Praktisch

Aangepaste kledij en stevige schoenen/laarzen want zelfs bij regenweer gaat de tocht door. Vergeet ook jullie zaklamp niet!

Prijs (heerlijke heksenhapjes en brouwseldrankjes inbegrepen)

- Lovendegemse gezinsleden KLJ, KVLV, LG : 8 euro
- Niet leden : 10 euro
- kinderen (-12jaar) : 5 euro (Vergezeld van een volwassene.)



Inschrijven: tot vrijdag 11 oktober

- Johan Steyaert, Vellare 56 / 09 3720792 / johansteyaert@telenet.be
- Bo De Vlieger, Haantjenstraat 37 / 0499 76 44 25 / bo.de.vlieger@telenet.be

Definitieve inschrijving bij contante betaling aan bovenstaande of storting op rekening LG Lovendegem: BE91 7374 1504 6976 met vermelding "heksentocht" en aantal deelnemers (ook lid of niet-lid)

Wees gerust, dit is geen horrortocht, maar een ontspannende wandeling van ongeveer 8 km, gekruid met de nodige versnaperingen en acts, die ver teruggaan in de tijd.

Gegroet, de heksenfamilie