





## Jodelahooo, meer infooo!

Een nieuw kamp betekent ook een nieuw thema! Dit jaar is het TIROL geworden!

Jullie leiding is er helemaal klaar voor om lekker uit de bol te gaan. Tal van activiteiten worden voorbereid om met jullie, 6 volle dagen, te ravotten. Een uitstapje hier, bergwandeling daar,... Alles wordt tot in de puntjes geregeld zodat we van een zomerse vakantie kunnen genieten. We mogen jullie nog niet te veel vertellen hoe ons kamp er zal uit zien, maar één ding is zeker! Wanneer je je inschrijft komt ons tiroler-avontuur dichterbij én dichterbij!

We mogen zeker onze jaarlijkse traditie niet vergeten! Verkleden! Trek je gekste outfit aan om het heuvelige landschap van Oudenaarde te ontdekken. Je kledingstijl kan variëren van:

- LEDERHOSEN / DIRNDL (zie p. 1)
- HERBERGIER
- BERGBEKLIMMER
- BERGGEIT
- KOE met KOE-BEL
- HOEDJES, BRETellen, GERUITE HEMDJES
- MOOIE VLECHTJES IN JE HAAR
- en nog zo veel meer ! Laat je creativiteit maar los!





**We dagen jullie uit! Wie deze bekende dans "Schuhplattler" uit Tirol kan dansen op de eerste dag van het kamp, wordt rijkelijk beloond!**





## Jodelahooo, praktische infooo!

### Heenreis:

We verzamelen op maandag 22 juli 2019 om 10:00 aan het KLJ-lokaal voor vertrek. Neem zeker je lunchpakket van thuis mee als middageten.

Vergeet niet!

- Je valies!
- Je paspoort en/of kids-ID!

### Terugreis:

Aankomst op zaterdag 27 juli 2019 om 16:30 aan het KLJ-lokaal.

## Jodelahooo, wat moet er allemaal in je valiesiooo?

- beddengoed: hoeslaken, kussensloop en slaapzak,
- voldoende speelkledij: inclusief een outfit die nog past en zeer vuil (kapot) mag worden,
- VERKLEEDKLEREN!!!!
- stevige stapschoenen, (om al die bergen in Oudenaarde te beklimmen)
- regenkledij én regenlaarzen,
- zwemkledij,
- pyjama,
- linnenzak,
- toiletzak + inhoud,
- zonnecrème + hoofddeksel,
- extra rugzak(je),
- keukenhanddoek,
- paspoort of kids-ID,
- zakgeld ( 0,50 EUR/drankje).

Door beperkte opbergruimte in de bus vragen wij jullie om de valies enkel te voorzien met het nodige materiaal voor kamp. Extra materiaal vragen wij om thuis te laten. Een te grote valies is dus zeker niet nodig!

Om de sfeer te behouden is het een must om gsm's of andere hoogtechnologische apparatuur thuis te laten. KLJ is niet verantwoordelijk voor verlies en dergelijke. Bovendien zullen we genoeg activiteiten voorzien, zodat jullie je niet vervelen!



## **Een brief(je) tijdens het kamp?**

Dat is zeker mogelijk! Hieronder vind je het adres, dus schrijven maar!

Naam lid - KLJ Lovendegem  
The Outsider - Moerashuis  
Donkstraat 50  
9700 Oudenaarde

## **Inschrijven!**

Inschrijven kan op dinsdagavond 25 juni 2019 vanaf 19:00 en dit doorgaans tot 20:00 aan het KLJ-lokaal.

Voor het verblijf vragen wij een bedrag van 115,00 EUR/lid, maar 100,00 EUR voor het tweede en/of derde gezinslid. De betaling gebeurt cash ter plaatse of via overschrijving. Tijdens de inschrijving is er een controle van de medische fiche. Indien wij deze niet hebben van uw kind(eren) dan vullen wij deze ter plaatse in voor vertrek!

## **Vragen en/of problemen?**

Als u niet aanwezig kunt zijn op de inschrijvingsdatum, dan wordt er naar een oplossing gezocht en kunt u contact opnemen met de hoofdleiding. Schrikt het kampbedrag u een beetje af, of heb je het niet zo breed? Geen nood! Wij zorgen ervoor dat uw dochter/zoon mee kan op kamp! U kunt contact opnemen met onze hoofdleiding en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Bij vragen en/of problemen kunt u altijd terecht bij Lino (0474 47 13 60) of Lisa (0486 64 05 83).

Wij kijken er alvast naar uit en hopelijk jullie ook!  
Veel liefs van jullie jodelende leiding!

Bo, Yentl, Tine, Chiara, Judy, Emma, Levi, Thomas, Lino, Arno, Niels, Jana en Lisa